

University of the Sunshine Coast, Australia vårterminen 2007

När jag lämnade Finland (där jag egentligen kommer från) i början av februari visade termometern -24 och det var svinkallt. När jag ca 38 timmar senare klev ur taxin utanför mitt boende på Sunshine Coast var klockan strax före midnatt och jag höll på att svettas ihjäl. Detta även om jag faktiskt hade lämnat vinterkläderna på flygfältet i Helsingfors! Nåväl, det var typ 25° varmt även på natten. Jag möttes av en underbart tropisk atmosfär och av en massa lättklädda tjejer och prydligt klädda killar som tydligen var på väg ut och festa en torsdag kväll, vilket jag tyckte var lite konstigt. Men så småningom lärde jag mig att det faktiskt var torsdag kvällar som gällde, för det var då barerna och klubbarna hade UniNight. Trött och yr efter resan skrev jag på mitt hyreskontrakt och nickade och log till det mesta som sades, vilket berodde på att jag hade svårt att förstå aussie accenten. Men det var skitkul att bli syftad till som bland annat "lovely young lady". Sådana komplimanger är man inte van vid som nordbo. Detta var början till en oerhört lyckad termin på University of the Sunshine Coast.

Efter noggrant övervägande valde jag campusboende och på basen av hemsidor föll jag för Varsity Apartments. Det valet ångrar jag inte. Det är sant att Varsity hade ganska strikta regler på papper gällande besök och annat tjafs, men i verkligheten störde detta inte särskilt mycket. Jag kände att jag bodde mitt i paradiset. Mina rumskompisar blev som min familj, jag hade beachvolleyplanen utanför dörren, två pooler och en tennisbana på området och till skolan kunde jag gå på tio minuter med kängurun som sällskap. Varsity är kanske inte det billigaste alternativet men det är fräscht och fungerande och ett utmärkt ställe när det gäller att träffa andra studenter, både utlänningar och australiensare. Ville man ut och festa ordandes transport till party-ställena på torsdagskvällar och ville man ut någon annan kväll var det sällan svårt att hitta ett gäng som var beredda att dela taxi eller hitta chaufför. Visst finns det andra boende alternativ som säkert också är lyckade, som t.ex. att hyra privat vid någon av stränderna. Men då är man nästan tvungen att skaffa sig en bil för att ta sig till skolan.

Universitetet är litet och trivsamt, fastän USC kanske inte estetiskt är så vackert med sin huvudbyggnad som på grund av sitt utseende allmänt kallas för "the shopping trolley". Kursupplägget skiljer sig från HH:s. Istället för att läsa en eller högst två kurser parallellt som man gör på HH läser man på USC alla fyra kurser parallellt under terminen. Terminen avslutas sedan med en rätt jobbig tentaperiod då man i värsta fall skriver en tenta för varje kurs man läser. Mellantentor och en massa "assignments" kan också förekomma. För nästan varje kurs ordnas föreläsningar samt så kallade "tutorials" som innebär uppgifter i mindre grupper. "Tutorial"sen är ett utmärkt tillfälle att få kontakt med lärarna och be om hjälp om man behöver. Så "no worries", tentorna går att klara!

Jag kunde definitivt ha stannat längre än fem månader på Sunshine Coast och i Australien överlag. Jag besökte bland annat Fraser Island, Stora barriärrevet och Sydney. Och så klart provade jag på vågsurfing. Men i detta enorma land hade det funnits oändligt mycket mer att se och oändligt mycket mer att göra. Det här landet där slagfrasen är "no worries", där man hyllar rugby och cricket och går i "thongs" (=flipflops) ÖVERALLT bara måste upplevas. Längtar verkligen tillbaka.

Jenna Gestranus