

Florida Gulf Coast University, Fort Myers, Florida Höstterminen 2005

”Allt är bra här men väldigt annorlunda och krångligt i början. Tex med bil och korkort, telefon etc. På onsdag ska vi till skolan på introduktion och sen börjar det på riktigt nästa mandag. Hoppas vi hinner fixa bil och sant till dess, nu så länge ska vi hyra bil så att vi kan ta oss nanstans...”

Så började vår resedagbok i augusti 2005 och det var precis så vi kände när vi först kom till Ft Myers, Florida. Allt var väldigt annorlunda och vi hade ingen aning om hur man köpte bil, tecknade försäkring, var skolan låg eller var man handlade mat. Det kändes som vi bodde mitt ute i ingenstans för vart man än skulle var man tvungen att ta bilen. Och vi hade ju inte ens någon bil...

Terminen i Ft Myers visade sig bli mycket lyckad. Det var krångligt i början, men vi var fem svenskar från Högskolan i Halmstad som hjälptes åt och samtidigt hade vi otroligt roligt ihop. Vi lärde oss mycket de två första veckorna i USA och vi lärde också känna varandra väldigt fort. (Det slutade med att vi köpte en vit Dodge Stratus -96 för 2000 dollar, felfri!)

Ft Myers är annorlunda om man jämför med en svensk stad. Det finns inte så jättemycket att se och göra just i Ft Myers, men däremot är Florida som delstat rolig att upptäcka och resa runt i. Vi var bl.a. på Sea World i Orlando, shoppade i Miami och Tampa, hade semester på Key West med snorkling, dykning och jättefina stränder samt åkte på delfinutflykt från Naples. På fritiden i Ft Myers låg vi vid poolen, var på bio, umgicks med de andra internationella studenterna eller hyrde film med våra amerikanska grannar. Och festade så klart!

Skolan vi gick på, Florida Gulf Coast University, var en lagom stor skola, ungefär som Högskolan i Halmstad. Redan första dagen sprang man på vänner på rasterna. Skolan är relativt ung och växer mycket varje termin. Vi läste fyra kurser parallellt, vilket i början kändes ovanligt eftersom man hemifrån Sverige är van vid att läsa en eller max två kurser samtidigt. Skolan var enkel jämfört med universitetsstudier i Sverige. Nivån var lägre både när det gällde uppsatser, föredrag och tentor. Föreläsningarna fungerade ungefär som i Sverige och lärarna var överlag bra.

Vi bodde 10 minuters bilväg från skolan. Lägenheten låg på ett område där det mest bodde studenter, vilket var kul eftersom vi träffade många amerikanska vänner där. Standarden på lägenheten var mycket bra och området var väldigt amerikanskt med pool, gym, volleybollplan etc. Människorna som bodde på området var i vår ålder och det var mycket fester och BBQs.

När vi var där var det orkansäsong så skolan var stängd två gånger pga orkanerna Rita och Wilma. När orkanen Wilma var på väg mot Florida, och just Ft Myers, var vi aningen oroliga. Vi visste ju inte alls hur man ska bete sig i en sådan situation. Som tur var träffade orkanen en liten bit söder om Ft Myers och vi klarade oss utan skador. Men efteråt kan vi ju erkänna att det var ganska spännande att se Wilma dra förbi...!

Terminen i Ft Myers kommer vi aldrig att glömma. Vi fick känna på hur det är att ha ett vardagsliv i USA med allt vad det innebär. Och vi kan nog alla fem svenskar hålla med om att ett vardagsliv i Ft Myers är betydligt roligare än ett vardagsliv i Halmstad. På relativt kort tid fick vi en massa vänner, både amerikanska, franska, tyska, polska, norska och svenska. Och vissa av dem kommer vi ha kontakt med resten av våra liv!

/Tove Videfors och Ulrika Persson